

Arij Klaassen

1939 ~ 2021



Huil niet omdat ik er niet meer ben maar
glimlach omdat ik er was.

Verdrietig om het overlijden van mijn lieve man, onze vader,
opa en overgroot-opa

Arij Klaassen

Harderwijk, 17 januari 1939

Harderwijk, 8 februari 2021



58 jaar.

Nel Klaassen-Gerards

Barbera en André
Yoica en Pepijn

Nancy en Paul
Mandy en Remco
Quint, Bodi

Cees en Bertha
Fleur, Roos

Arij is thuis alwaar geen bezoek.

Vrijdag 12 februari zal er om 11.00 uur in besloten kring een
afscheidsdienst worden gehouden in rouwcentrum Schaftenaar
te Harderwijk.

Aansluitend zal de begrafenis (eveneens in besloten kring)
plaatsvinden op begraafplaats Oostergaarde te Harderwijk.

De dienst kunt u bijwonen via:
<https://rouwcentrumschaftenaar.nl/afscheidsdienst-online/>

Een condoleance door een kaartje wordt op prijs gesteld.

Westeinde 76 A, 3844 DS Harderwijk